

2 oktober 2020



Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten

Kerkdiensten zondag 4 oktober (Israëlzondag)

Jubbega (9.30 uur) Voorganger: ds. G. Venhuizen Organist: Luuk Wink Beamer: Maairinus Oosterbos Bernetsjerke: Taetske Liturgie staat op de website	Mildam (9.30 uur) Voorganger: ds. E. v.d. Sluis 1 ^{ste} collecte: Kerk en Israël 2 ^{de} collecte: Kerk	Oudehorne (9.30 uur) Voorganger: ds. Dingena Hasper Organist: Geartsje Nolles Koster: Liesbeth ter Haar Coördinator: Reinoud ter Haar Beamer: Alex de Jong Kinderkring: Mariska, Sindy Oppas: Martine
--	--	---

Israëlzondag

Op de eerste zondag in oktober geeft de Protestantse Kerk op een bijzondere manier uiting aan haar roeping tot onopgeefbare verbondenheid met Israël. Waarom is er eigenlijk een Israëlzondag? In 1949 stelt de hervormde synode een Israëlzondag in, net na de Tweede Wereldoorlog en de vestiging van de staat Israël. Er zijn drie motieven voor zo'n aparte markering in het kerkelijk jaar. Gestalte geven aan de liefde voor het volk Israël, bezinning op de relatie van de Kerk met Israël, gebed voor het volk Israël. In dienen, leren en vieren zoekt de Kerk de relatie met het Joodse volk. Eerst stelde de hervormde synode voor om de Israëlzondag te laten vallen op de zondag vóór de Grote Verzoendag, maar vanaf 1950 is er een vaste zondag in het jaar: de eerste zondag in oktober. Omdat in die periode de grote feesten in het jodendom vallen: Nieuwjaarsdag, Grote Verzoendag en Loofhutten. Het is van belang rond de grote feesten in het Jodendom extra aandacht te geven aan de relatie met het Joodse volk.

4 oktober, Israëlzondag, is de collecte bestemd voor Kerk en Israël. De Protestantse Kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting.

In Israël zet de oecumenische woon- en werkgemeenschap Nes Ammim zich met steun van de Protestantse Kerk in om het vertrouwen tussen joden en christenen te vergroten. Eén van de programma's richt zich op Israëlsche tieners, die in kleine gemengde groepen met elkaar in gesprek gaan, maar ook samen eten en dansen.

In Nederland investeert de Protestantse Kerk in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap en zet de kerk zich actief in om antisemitisme tegen te gaan. In 2019 heeft de kerk zich in een gezamenlijke verklaring met de Rooms Katholieke Kerk uitgesproken tegen een toenemend antisemitisme in ons land. Gemeenten worden ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen en het tijdschrift Kerk en Israël Onderweg.

Met uw bijdrage aan de collecte kan ontmoeting en gesprek met de joodse gemeenschap blijvend gevoerd worden.

Van harte aanbevelen!

Jubbega zondag 11 oktober: ziekenzondag

We gaan op deze dag de zieke mensen in Jubbega en Hoornsterzwaag verrassen met een bloemetje.

Dit kan niet zonder uw medewerking.

Op *vrijdag 9 oktober* is er tussen 19.00 en 20.00 uur gelegenheid een bloem of bos bloemen te brengen naar de Beage.

Dan ook graag namen inleveren van personen die hiervoor in aanmerking komen.



Alfêst tige tank

Opname gezamenlijke startdienst

Van de dienst op zondag 27 september in de sporthal van Nieuwehorne is een video-opname gemaakt. Die is te bekijken en te beluisteren via ons YouTube-kanaal *Oosthoekgemeenten* en via de websites www.pgderegenboog.nl en www.kerkjubbege.nl

Vorming en Toerustingsavond van 8 oktober gaat niet door

De aangescherpte maatregelen van 29 september om de verspreiding van het virus terug te dringen zijn er onder andere op gericht om het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken. We hebben daarom besloten om de avond van Vorming en Toerusting van ds. Hasper niet door te laten gaan. Mogelijk gaan we het op een later tijdstip opnieuw proberen.

It Kofje oerke (en de 'ekstra' variant)

Even een kopje koffie, een praatje, elkaar zien en praten over dingen die ons bezig houden.... Wij hebben het gemist, u vast ook! Daarom gaan we weer met de Kofje oerkes verder na het startweekend en uiteraard houden we rekening met Covid-19 en de bijbehorende maatregelen. Wanneer vanuit de overheid de regels strenger worden, dan zullen we die volgen, maar we hopen toch dat we met elkaar op gepaste afstand weer een kopje koffie kunnen drinken. Op basis van de laatste ontwikkelingen wordt dit vanuit onze kerk verantwoord geacht, gezien het toegestane aantal gasten die doorgaans deze ochtenden bezoeken.

Rommie Haarsma is de 2^e en 4^e woensdag van de maand uw gastvrouw. It Kofje oerke is dan van 9.30 – 10.30 uur en de koffie/thee staan voor u klaar. Uiteraard houden we rekening met de richtlijnen van het RIVM.

Abeltje van Vliet verzorgt op de 1^e en 3^e donderdagmorgen van de maand het Kofje oerke 'ekstra'. De ene keer iets creatiefs en de andere keer een kunstzinnige, Bijbelse invalshoek met een schilderij van Atty Stevens. U bent deze donderdagen al vanaf 8.30 uur van harte welkom voor een kopje koffie met iets lekkers. De ochtenden duren ongeveer tot 10.30 uur (met een schilderij starten we om 9.30 uur). Wilt u meer informatie of heeft u vragen, bel dan gerust met Rommie 0513 541 578 of Abeltje 0513 43 6601.

Data Kofje oerkes:

Donderdag 15 oktober – 8.30-10.30 uur

Woensdag 7 en 21 oktober – 9.30-10.30 uur

Donderdag 5 en 19 november – 8.30-10.30 uur

Woensdag 11 en 25 november – 9.30-10.30 uur

Donderdag 3 en 17 december – 8.30-10.30 uur

Woensdag 9 en 23 december – 9.30-10.30 uur

Locatie: kerk in Oudehorne, Schoterlandseweg 20.

Het zou erg leuk zijn wanneer we ook mensen kunnen begroeten uit onze buurgemeenten. Dus bent u op de fiets in de buurt, rijdt u toevallig langs of heeft u zin en tijd; kom dan zeker eens langs. Koffiedrinken met meer mensen is toch veel gezelliger?!

Start van de GemeenteGroeiGroep en de verdiepingsgroep

Tja we hadden zo gehoopt, dat we na de startzondag eindelijk weer een begin konden maken met de GemeenteGroeiGroep op de maandag en de verdiepingsgroep op de donderdag. Het boekje was al uitgekozen en de datums waren tot en met december via de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Maar de ontwikkelingen rondom covid-19 zijn op dit moment erg zorgelijk. Is het dan wel verstandig om zo'n grote groep bij elkaar te laten komen? Die vraag hield de voorbereidingsgroep bezig. Juist toen we daar zo over nadachten, kwam er een brief van de classispredikant met het advies aan de kerken om



terughoudend te zijn als het gaat om kerkelijke activiteiten anders dan de kerkdiensten.

In de brief staat het volgende:

Terughoudend in andere kerkelijke bijeenkomsten

De overheid roept ons op om sociale contactmomenten en reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Daarom vraag ik u dringend om bijeenkomsten anders dan kerkdiensten

a. zoveel mogelijk uit te stellen;

b. deze wanneer uitstel onmogelijk of duidelijk onwenselijk is, digitaal te houden;

c. deze wanneer uitstel en digitaal bijeenkomen niet mogelijk is, enkel te houden met maximaal dertig deelnemers binnen, maximaal veertig deelnemers buiten, en in de thuissituatie maximaal drie deelnemers als gast te ontvangen. Dit alles met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.

De voorbereidingsgroep heeft besloten gehoor te geven aan dit advies. De start wordt dus uitgesteld. Wel zal er gekeken worden naar de mogelijkheid om de inleidingen digitaal aan te leveren via ons YouTube-kanaal Oosthoekgemeenten en via de website van de kerk. Die kunt u dan thuis voor uzelf of in een kleine groep van maximaal 4 personen bekijken en bespreken. Via de nieuwsbrieven houden we u van deze ontwikkelingen op de hoogte.

Uitstel musical Vrolijke Frans

Helaas is het niet haalbaar om in november a.s. de Musical Vrolijke Frans te laten plaatsvinden. Gezien de ervaring van het Coronavirus en de geldende beperkende maatregelen, is de keuze om de musical uit te stellen snel genomen. Van uitstel komt echter geen afstel...

De musical zou op 13, 14 en 15 november vier keer worden opgevoerd in De Vallei in Oudehorne. Een week voor de voorstellingen in maart dit jaar, kwam de persconferentie waarin alle evenementen werden stil gelegd in verband met Corona. Daarom werd de musical in eerste instantie verplaatst naar november 2020. Helaas is het nog steeds niet mogelijk om de repetities (zingen en toneelspelen) te hervatten en ook de voorstellingen kunnen niet in de kerk plaatsvinden.

In april 2021 komt de organisatie echter opnieuw bij elkaar, om te kijken of een nieuwe datum kan worden vastgesteld. Dit zal dan waarschijnlijk in het jaar 2022 zijn.

Inleveren van gekochte tickets

U kunt uw gekochte toegangskarten bewaren en te zijner tijd omruilen zodra de nieuwe data bekend zijn. U kunt er ook voor kiezen om uw kaartjes nu in te wisselen voor geld. Dit kan tijdens de volgende drie data (bewust gepland op verschillende tijdstippen en op verschillende locaties).

De **data** zijn:

Woensdag 28 oktober – Het Trefpunt in Mildam van 10.00 uur – 11.00 uur

Vrijdag 30 oktober – De Vallei in Oudehorne van 19.00 uur – 20.00 uur

Zaterdag 31 oktober – De Beage in Jubbega van 10.00 uur – 11.00 uur

Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd mailen naar: musicalvrolijkefrans@yahoo.com



Kerkdiensten zondag 11 oktober

<u>Jubbega (9.30 uur)</u> Voorganger: ds. Piet Hulshof Bijzonderheden: Ziekenzondag	<u>Mildam (9.30 uur)</u> Voorganger: ds. P.K. Pit	<u>Oudehorne (9.30 uur!!)</u> Voorganger: ds. Dingena Hasper Bijzonderheden: Werelddiakonaat
--	---	---

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof

