

7 augustus 2020



Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten

Kerkdienst zondag 9 augustus

Zondag 9 en zondag 16 augustus zijn er gezamenlijke diensten van de drie gemeenten. We zijn beide keren welkom bij Franke en Marijke Hosper. Daar is zowel buiten als binnen (als dat nodig is) genoeg ruimte. Hun adres is: **Schoterlandseweg 61, 8413 NK Oudehorne**.

In de buitenlucht kunnen we zingen. Yes! Dat gaan we dus ook doen onder begeleiding van Geartsje Nolles (piano/orgel) en Jantje Jonkman (accordeon). Anne de Jong zorgt voor het geluid.

Zondag staat er een bekende gelijkenis centraal: De gelijkenis van de verloren zoon (Lucas 15: 11-32). De liturgie/liederenblad staat op de volgende websites: www.pgderegenboog.nl en www.kerkiubbega.nl. Het wordt een luchtige en feestelijke dienst voor jong en oud. Lykele Zwanenburg is de hulpkoster.

>>> Dan volgen hier een aantal **spelregels**:

- **Parkeren:** Aan de linkerkant van huize Hosper is een weggetje. Deze wordt aangegeven met een bord. Ga daarin en dan kunt u de auto vlak bij de plek, waar we zitten, parkeren. Met klem vragen we u om uw auto niet aan kant van de Schoterlandseweg te parkeren.
- **Stoelen:** Graag zelf meenemen. Als dat moeilijk voor u is, weet dan dat er daar wel stoelen zijn!
- **Afstand:** Ook buiten geldt de afstand van 1,5 meter. Gezinnen mogen wel bij elkaar zitten.
- **Kinderen:** Er is daar de mogelijkheid om met stoepkrijt mooie tekeningen op de grond te maken. Neem wat tekenspullen mee. We vragen de ouders om op de kinderen te letten. Er staan ook trekkers en caravans en andere spullen van anderen. Dat moet natuurlijk wel heel blijven.
- **Drinken:** Het wordt warm. Dus zorg voor voldoende water. Neem ook uw eigen koffie en ander drinken mee. Voor de koeken wordt gezorgd. Die hoeft u niet mee te nemen.

Vakantie ds. Dingena Hasper

Van 7 t/m 31 augustus heeft ds. Dingena Hasper vakantie. Als het nodig is kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met ds. Piet Hulshof (06-40938222). We wensen Dingena en Christ een goede vakantie toe.

Collectes diaconie van Oude- en Nieuwhorne

De komende periode willen we collecteren voor 'kinderen in de knel'. Via Kerk in Actie kunnen we kinderen wereldwijd helpen een stap in de goede richting te zetten in hun verdere leven. We collecteren in het bijzonder voor Oegandese straatkinderen. Kerk in Actie heeft contact met buitenlandse partners, om hier invulling aan te geven. Een aantal hiervan staan hieronder genoemd.

- Dwelling Places vangt straatkinderen op in Kampala
- UCAA geeft trainingen, beïnvloedt beleid van de overheid en coördineert het geheel
- C&D begeleidt kinderen en hun families in Karamoja

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en worden door hun stadsgenoten met de nek aangekeken. Velen van hen zijn hun geboorteregio in het droge noordoosten ontvlucht vanwege geweld en armoede. Ze hoopten op een beter leven in Kampala. De drie bovenstaande Oegandese partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen met de kinderen aan een beter bestaan, met familie, een dak boven hun hoofd en vooral: op school. Als ze willen, begeleiden de organisaties jonge moeders en kinderen terug naar hun geboortedorp, waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen.

Kinderen gaan weer naar school. Jongeren krijgen de kans om een eigen bedrijfje op te zetten. Ouders leren hoe ze beter voor hun kinderen kunnen zorgen en hoe ze genoeg inkomsten kunnen verdienen. Uiteindelijk moeten ze immers zelf weer zorgen dat hun kinderen naar school gaan.

Spreek:

GODS WOORD BEWAAR JE NIET IN DE KAST, MAAR IN JE HART

Uw predikanten Dingena Hasper en Piet Hulshof