

LITURGIE

VOOR DE DIENST IN DE PROTESTANTSE KERK
TE JUBBEGA

THEMA:

“IK GA MET JOU MEE ”

Ik gebied je dus: wees
vastberaden en standvastig,
laat je door niets weerhouden
of ontmoedigen, want waar
je ook gaat, de HEER,
je God, staat je bij.

Jozua 1:9

DailyVerses.net



Op: Zondag 11 januari 2026
Voorganger: Dhr.H.S.Veenstra
Organiste: Mevr.L. Drint

Orgelspel



Welkom door ouderling van dienst

Openingslied: Lied 150: 1 en 2 (Staande)

- 1 Looft God, looft Hem overal.
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.

- 2 Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

**We zijn een ogenblik stil om ons voor te
bereiden op deze dienst.**

Votum en groet

Zingen: Lied 195

Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest,
als in den beginne, nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.

Gemeente gaat zitten.

“Dit Huis van God”

**Zingen: “Bijéén geroepen uit onze
Huizen, 1 en 2**

(Melodie: Lied 675: "Geest van hierboven")

Bijeengeroepen uit onze huizen
Elk met zijn eigen levenslied
Zijn wij gekomen om weer te dromen
Van wat God in ons mensen ziet
Wij willen zingen van alle dingen
Roepen uit donker, roepen om leven
Roepen om licht om Gods woorden te zien
God zal ons horen, Hij schenkt het leven
Hij zal ons vragen antwoord te geven
Samen te leven in Zijn gloria

Bijeengekomen, woord in ons midden
Samen zijn wij hier in Gods huis
Kleinen en groten, niemand verstoten
Voor wie God zoekt, is hier een thuis
Bidden en danken, stilte en klanken

Met elkaar delen, één zijn met velen
En zingen keer op keer, Jezus is Heer!
Jong en oud samen zingen nu 'amen'
God in ons midden, verhoor ons bidden
Heel uw gemeente zingt: Halleluja!

Gebed

Zingen: Lied 362: 1 en 3

Hij die gesproken heeft een woord dat gaat.
Een tocht door de woestijn, een weg ten leven.
Een spoor van licht dat als een handschrift staat
tegen de zwartste hemel aangeschreven.
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad.
Hij roept ons aan, 'Ik zal jou niet begeven'.

Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw Naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord een bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt;
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Wij lezen uit het Oude Testament: Jozua 1: 1 -- 9

Na de dood van Mozes, de dienaar van de HEER,
zei de HEER tegen Jozua, de zoon van Nun en de
rechterhand van Mozes:

‘Nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken.

Ga naar het land dat ik het volk van Israël zal geven.

Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd.

Jullie gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon, en van de grote rivier, de Eufraat,

met het land van de Hethieten, tot aan de Grote Zee in het westen.

Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden.

Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten.

Wees vastberaden en standvastig, want jij moet dit volk leiden, wanneer ze het land veroveren, dat ik hun zal geven, zoals ik hun voorouders gezworen heb.

En houd je vóór alles vastberaden en standvastig aan de wet, waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen.

Houd je daar altijd aan en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen.

Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat.

Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen.

Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij.'

Zingen: Lied 121: 3, 4

De Heer brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
uw schaduw aan uw rechterhand;
de zon zal U niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Wij lezen uit het Nieuwe Testament : Matteüs 28: 16 t/m 20

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hen had genoemd, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.'

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.'

Zingen: Lied 422: 1, 3

Laat de woorden
die we hoorden
klinken in het hart.
Laat ze vruchten dragen
alle, alle dagen
door uw stille kracht.

Laat ons hopen,
biddend hopen,
dat de liefde wint.
Wil geloof ons geven
dat door zo te leven
hier Gods rijk begint.

Overdenking: “Ik ga met jou mee”.

Zingen: Lied 913: 1,2,3

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Gebeden

Collecte:

De eerste is voor:

Kerk in Actie: Noodhulp voor Oekraïne

De tweede is voor: De kerk

Zingen: Slotlied 416: 1,2,3,4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen,
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
in zijn liefde je bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegenbede

Zingen: Lied 415: 3

Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Orgelspel

