

25 augustus 2020



## Pastorale nieuwsbrief van uw predikanten

### Kerkdiensten zondag 30 augustus

Mildam: ds. Y. Riemersma (Aanvang: 9.30 uur)

Oudehorne: ds. W. Baas. (Let op: Deze dienst begint om 11.00 uur!)

Jubbega: ds. D.A. Wams (Aanvang: 9.30 uur)

### Overlijden

Zaterdag 22 augustus overleed Luitzen Hoekstra in de leeftijd van 85 jaar. Ons meeleven gaat uit naar zijn vrouw Imkje, de bern, de pake- en de oerpakesizzers. Vrijdag zal de begrafenis in besloten kring plaatsvinden.

### De kerk is open

De kerk in Nieuwehorne is zaterdagmiddag, 29 augustus, open tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Er zijn mooie schilderijen te zien van Oeke, Tetsje, Femmie, Annie, Jikke en Ypkje. Iedereen is van harte welkom en er is koffie en thee.

### Geef de Bijbel door

De Bijbel is het waard om door te geven. Ook aan mensen die niet (meer) vertrouwd zijn met de Bijbel. Dan zijn deze weggeefbijbels ideaal. Speciaal voor mensen met een hart voor de Bijbel heeft het NBG (Nederlands BijbelGenootschap) verschillende uitgaven gemaakt die het makkelijk maken om Gods Woord te verspreiden. Op de site <https://shop.bijbelgenootschap.nl/missionair/> vind je goedkope bijbels en ook deeltuitgaven als bijvoorbeeld het evangelie van Johannes, of een selectie uit de Psalmen in Gewone Taal. Dat zijn toch mooie cadeaus. Wat je dacht je bijvoorbeeld van het boekje met 25 Psalmen in Gewone Taal voor slechts € 0,75. Of één van de evangeliën in Gewone Taal voor € 0,75. Of het hele Nieuwe Testament in Gewone Taal voor € 1,95. Iets voor je vriend(in), je burens, je ...?



### Gebedspunten: Bidt u mee?



- Voor mensen, die in rouw zijn
- Voor de kerken en de kerkenraden, die door alle maatregelen heen op zoek zijn naar mogelijkheden om de kerkelijke activiteiten op te starten en vorm te geven
- Voor de gezamenlijke startcommissie, die deze week bij elkaar komt om kijken naar de (gezamenlijke) startactiviteiten van het nieuwe seizoen

### Uitspraak:

*Iedere dag biedt een nieuwe kans. Om goed voor de aarde te zorgen, om te vergeven, om mens te worden.*

(Mpho Tutu in het blad "Petrus")