

Gezamenlijke startdienst 27 september 2020 om 15.00 uur in de sporthal te Nieuwehorne

Zingen voor de dienst:

lied 686 (De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt)

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt die koud zijn en versteend,
herbouwt wat is vernield, maakt één wat is verdeeld.

Wij zijn in Hem gedoopt, Hij zalft ons met zijn vuur,
Hij is een bron van hoop in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt, wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond en schenkt ons aan elkaar.

De Geest die ons bewoont, verzucht en smeekt naar God,
dat Hij ons in de Zoon doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit in weer en wind bezwijkt.
Kom, Schepper Geest, voltooi wat Gij begonnen zijt.

Opening en welkom

Groet

Muziek psalm 117 in Canon (even loszingen...) 1 keer samen en dan 3 keer in canon.
Ondersteuning door muziekgroepje

Looft de Here, alle gij volken
Prijst Hem, alle gij natiën
Want zijn goedertierenheid is machtig over ons
En des Heren trouw is tot in eeuwigheid
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja

Gebed

Muziek muziekgroepje zingt: Come let us sing! (zonder muziek)

Schriftlezing 1 Petrus 2: 1-10 (Klaas van der Tempel)

Zingen: Psalm 118: 8 en 10

De steen, die door de tempelbouwers
Veracht'lijk was een plaats ontzegd,
werd tot verbazing der beschouwers,
ten hoeksteen door God zelf gelegd.

Dit werk is door Gods alvermogen,
Door 's Heren hand alleen geschied;
Het is een wonder in onz' ogen;
Wij zien het, maar doorgronden 't niet.

De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen:
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Moment voor de kinderen; stukje uitleg voor de kinderen, stenen versieren, ik doe dit.

Uitleg / Meditatie Levende stenen Piet

Zingen: LvdK Gezang 320: 1,2,3,4

Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand
gezegend voor het werk,
de bouw van Christus' kerk.

Kinderen van eenzelfde Vader,
komt nu tesaam van zuid en noord.
Van oost en west treden wij nader
tot dit welaangename oord.
Kracht van de jeugd, breng nu verheugd
de stenen bij elkaar.
God helpt u wonderbaar.

God wil aan ons telkens weer tonen
dat Hij genadig is en trouw.
Dat Hij met ons samen wil wonen,
geeft ons de moed voor dit gebouw.
Maar niet met steen en hout alleen
is 't grote werk gedaan.
't Zal om ons zelve gaan.

De Heil'ge Geest geeft taal en teken
Christus deelt al Zijn gaven uit.
De Vader Zelf wil tot ons spreken
en elk verstaat wat het beduidt.
Wees ons nabij en maak ons vrij
in dit Uw heiligdom.
Kom, Here Jezus, kom.

Tijdens het zingen van dat lied:

Kinderen: de dozen, verspreid in de kerk, opzoeken en de puzzel maken.
Bouwen aan eenheid

Muziek groepje: Neem mijn leven, laat het Heer

Gebeden

Slotlied psalm 150.

Loof God, loof Hem overal
Loof de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht
om zijn heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen
Loof de daden, groot en goed
die Hij triomferend doet
Hem zij eer, Hij zij geprezen

Hef, bazuin, uw gouden stem
harp en fluit, verheerlijkt Hem
Cithar, cymbel, tamboerijn
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen
opdat zinge al wat leeft

juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen.

Zegen

Collecte bij de uitgang voor Syrië